

MF M GUSTAVA
HADE TRE HELSYSKON
ANNA LENA OCH LOVISA
JONSDÖTTRAR OCH
JOHANNES JONSSON

Alf Gunnarson

MMXXI

INNEHÅLL

JONAS OCH MARIA

BILDER SLOTTSBOL 2020

MITTEN AV 1860-TALET

ANNA LENA – I NYBORG

LOVISA – I SLOTTSBOL

JOHANNES – I SLOTTSBOL

GUSTAVA – I BARRUD

ANNA LENA OCH ABRAHAM I NYBORG

MARIA LOVISA ABRAHAMSDOTTER

CAROLINA ABRAHAMSDOTTER

AUGUSTA ABRAHAMSDOTTER

(EN PARENTES)

EMMA ABRAHAMSDOTTER

LOVISA OCH JAN I SLOTTSBOL

PER JOHAN JANSSON
OCH GUSTAF JANSSON

BILDER SLOTTSBOL II
OCH HÖGSÅSEN 2020

JOHANNES OCH STINA LOVISA I SLOTTSBOL

HERMAN JONSSON

EMMA JONSDOTTER

IDA LOVISA JONSDOTTER

BILDER KARLSKOGA OCH BOFORS

GUSTAVA OCH CARL GUSTAF I BARRUD

FÖRORD

Morfars – och hans syskons – mor, Gustava Jonsdotter, föddes i Slottsbol, Finnerödja socken år 1836. Hon var yngst bland de tio barn som Maria Olofsdotter Moberg födde till världen. Maria gifte sig med Eric Larsson i Ranängen år 1811, fick fem barn med denne, blev änka år 1819, gifte om sig 1821 med Jonas Svensson Ängel och fick fem barn till. Åtta av barnen nådde vuxen ålder, dock att en dotter – Eva Stina Ersdotter – avled redan vid femton års ålder.

Gustava gifte sig så småningom med Carl Gustaf Carlsson, från Eriksåsen i Finnerödja socken och de hade en dotter och fyra söner när familjen blivit fulltalig.

Den här berättelsen handlar om Gustavas tre helsyskon, Anna Lena, Lovisa och Johannes samt deras familjer ett par generationer fram mot – eller förbi – sekelskiftet 1800/ 1900.

/ Alf

JONAS OCH MARIA

Jonas Svenssons Ängel var född i en soldatfamilj (Sjöbron) och Maria Olofsdotter Moberg i en trumslagarefamilj (Högshult), så båda var vana vid uniformerade fäder, förhoppningsvis inte till vardags, men förvisso när deras pappor drog iväg på sina uppdrag vid Vadsbo kompani av Skaraborgs regemente.

År 1811 hade Maria Moberg (22) flyttat till Ranängen och gift sig med Eric Larsson (26) och blivit änka, med fyra minderåriga barn, åtta år senare. År 1821 gifte sig Maria (32) med Jonas Svensson Ängel (33). De bodde i Ranängen fram till år 1828 och därefter i Slottsbol.

Här nere ser vi familjen i Slottsbol på 1830- talet.



Plutten mellan Mobacken och Högshult markerar Sjöbron.

Föräldrar	Barn	Född år	Socken / Plats	Kommentar
Jonas Svensson Ängel		1788	Sjöbron	
Maria Olofsdotter Moberg		1789	Högshult	
	Erik Ericsson	1812	Ranängen	Från förra äktenskapet
	Olof Ericsson	1814	Ranängen	Från förra äktenskapet
	Eva Stina Ericsson	1819	Ranängen	Från förra äktenskapet
	Anna Lena Jonsdotter	1823	Ranängen	
	Lovisa Jonsdotter	1827	Ranängen	
	Johannes Jonsson	1830	Slottsbol	
	Gustava Jonsdotter	1836	Slottsbol	

Marias son Lars Ericsson (född 1817) befann sig vid den tiden i Högshult.



Dottern Eva Stina var femton år ung när hon avled.



Slottsbol's centrala delar 1855. Siffrorna hänvisar till laga skiftes- protokollet.



Häradskonomiska kartan från omkring 1880 och från 1900- talet, till vänster här nere.

Mot slutet av 1840- talet etablerade sig familjen i Barrud, där man ägde och brukade 1/30 mantal från år 1847. Döttrarna Anna Lena och Lovisa var så dags vuxna och flög på egna vingar, medan Johannes och Gustava ännu var i tonåren.

Avsikten med denna berättelse är att följa Gustavas syskon och dessas efterföljare på deras livsresor. Mig veterligt stannade de alla i hemsocknen men det är säkrast med en reservation: jag vet inte. Vi får se.

SLOTTSBOL ÅR 2020

Förra året (i oktober) trampade jag Slottsbols centrala mark för första gången på mer än sextio år. Trots den relativa närheten till Barrud har jag inte haft något ärende dit. Här följer några bilder från byn, utan bildtexter, eftersom jag inte vet vem som bor var (med ett undantag).





Så mycket vet jag om Lovisa och Johannes, att båda levde större delen av sina liv i Slottsbol.

Fler bilder längre fram.

MITTEN AV 1860-TALET

Det är Jonas Svenssons och Maria Olofsdotters fyra barn vi har för ögonen i denna berättelse. Vid mitten av 1860- talet hade dessa (fyra barn) kommit så här långt på sina livsresor:

ANNA LENA – I NYBORG

Föräldrar	Barn	Född år	Socken / Plats	Kommentar
Abraham Eriksson		1814	Västansjö	Gifta 1854.
Anna Lena Jonsdotter		1823	Ranängen	
	Maria Lovisa	1848	Nyborg	Första äktenskapet
	Carolina	1854	Nyborg	
	Pehr Johan	1856	Nyborg	Han avled 1857
	Augusta	1858	Nyborg	
	Emma	1862	Nyborg	

LOVISA – I SLOTTSBOL

Föräldrar	Barn	Född år	Socken / Plats	Kommentar
Jan Svensson		1825	Undenäs	Gifta 1859
Lovisa Jonsdotter		1827	Ranängen	
	Pehr Johan	1860	Slottsbol	

JOHANNES – I SLOTTSBOL

Föräldrar	Barn	Född år	Socken / Plats	Kommentar
Johannes Jonsson		1830	Slottsbol	Gifta 1861
Stina Lovisa Andersdotter		1835	Slottsbol	
	Herrman	1864	Slottsbol	 *)

^) Ovanlig stavning.

GUSTAVA – I BARRUD

Föräldrar	Barn	Född år	Socken / Plats	Kommentar
Carl Gustaf Carlsson		1832	Eriksåsen	Gifta 1862
Gustava Jonsdotter		1836	Slottsbol	
	Ida Lovisa	1864	Eriksbacken	
	Carl Gustaf	1865	Barrud	



Nyborg (uppe i högra hörnet) på häradsekonomska kartan från cirka 1880.

ANNA LENA OCH ABRAHAM I NYBORG

Anna Lena Jonsdotter (30) gifte sig med änkemannen Abraham Eriksson (39) år 1854. Han var född och uppvuxen i Västansjö, son till Eric Persson och Annicka Olsdotter. Abraham och Anna Lena fortsatte att vara Nyborgsbor sina liv ut.

Dottern Maria Lovisa var fem år när hon fick en ny mamma. Alla syskon var systrar och alla föddes på jämna år (1848, 54, 58 och 62).

Maria Lovisa fick en egen dotter 1869. Hon fick heta Augusta, kanske efter moster eller kanske inte.

Anna Lena Jonsdotter avled på sommaren 1882 i sitt sextionde levnadsår. Änkemannen Abraham (73) avled på hösten 1887.

Person	Ålder	Orsak	Datum
Abraham Eriksson	73	Äldre	1887
Anna Lena Jonsdotter	62	Äldre	1882
Anna Lovisa	54	Äldre	1848
Maria Lovisa	58	Äldre	1854
Augusta	19	Äldre	1869
Emma	10	Äldre	1873

Följande fyra kommer på tur: Maria Lovisa Abrahamsdotter, Carolina Abrahamsdotter, Augusta Abrahamsdotter och Emma Abrahamsdotter.

MARIA LOVISA ABRAHAMSDOTTER – FÖDD 1848

Maria Lovisa flyttade – med sin lilla dotter - till Fallet i Paradis rote år 1869 och var piga hos August Nylén och Maja Cajsa Ericsdotter ett år. Därefter (1870) bar det iväg till Hammars socken (ensam) och hon var piga hos Carl Jonsson och Johanna Christina Andersdotter i Stora Forsa ett år. År 1871 flyttade hon (23) till Hulta, i samma socken och gifte sig med Johannes Andersson (26) och två år senare kom dottern Augusta (Karlsdotter) från Finnerödja. Deras gemensamma barn: Karl August (1873), Johan Emil (1876) och Ida Lovisa (1879), Gustaf Adolf (1883) och Erik Ludvig (1886). Sönerna Karl August och Erik Ludvig avled långt före vuxen ålder.

Johannes Andersson var ingen närking – om någon nu trodde det. ☺ Han hade sina rötter i Slottsbol och Västansjö i Finnerödja socken - (uppvuxen i Slottsbol). Efter en sväng till Visnums Kil flyttade han till Hammar 1868 och blev dräng hos Per Victor Andersson och Johanna Andersdotter. Gissa var hon (Johanna) kom ifrån. Hon var uppvuxen i Slottsbol, Finnerödja socken och hon var äldre syster till Johannes Andersson.

Person	Ålder	Orsak	Datum
Johannes Andersson	45	Äldre	1876
Maria Lovisa Abrahamsdotter	48	Äldre	1879
Augusta Karlsdotter	19	Äldre	1873
Johan Emil	16	Äldre	1876
Ida Lovisa	16	Äldre	1879
Gustaf Adolf	13	Äldre	1883
Erik Ludvig	18	Äldre	1886

Per Victor och Johanna ägde 1/8 mantal i hemmanet Hulta och 1871 (när Johannes och Maria Lovisa gift sig) delades gården, så att svågarna eller – om man så vill - syskonen Johanna och Johannes - fick 1/16 var (fast det var ju Per Victor som ägde, eftersom han var man – det får man inte glömma).

På klippet här uppe ser vi att Johannes och Maria Lovisa bodde i Norra Nyhyttefallet, Hammars socken (på 1890-talet). De flyttade ofta inom Hammars socken. Jag lämnar morfars kusiners halvsysster där. Vi har fått veta lite om henne och hennes närmaste i alla fall.

CAROLINA ABRAHAMSDOTTER – FÖDD 1854

Carolina (21) gifte sig år 1875 med banvakten Per Gustaf Johansson Beckman (30) – kommen från Korsbäcken i Finnerödja socken. Banvaktstugan i Nya Vägen blev deras hem och där föddes deras barn: Maria Lovisa (1876), Gustaf Manfred (1878), Elin Matilda (1880), Anna Viktoria (1886), Emma Paulina (1889), Paul Edvard (1891) och Hanna Elisabet (1893). Dottern Anna Viktoria avled 1892.

Vid sekelskiftet flyttade föräldrarna och hemmavarande barn till Brinkekärret.

1910- TALET I BRINKEKÄRRET

1	Per Gustaf Joh Beckman	1854	2	1875/10	
2	K. Carolina Abrahamdotter	1854	2		
3	X Paul Edvard	1891	2		
4	X Hanna Elisabet	1893	2		
5	Emma Paulina Beckman	1889	2		
6	X Paul Edvard	1891	2		
7	Emma Paulina Beckman	1889	2		
8	X Emma Paulina Beckman	1889	2		

Söner och döttrar kom och gick.



Häradsekonomisk karta från omkring 1880.

Per Gustaf Johansson Beckman avled 1925. Carolina vistades senare i Karlskoga.

Här (t. v.) hade familjen Johansson Beckman sin bas efter att Per Gustaf avslutat sin SJ-tjänst i Nya Vägen (som ligger några kilometer norrut, med trehjuligt fordon).

AUGUSTA ABRAHAMSDOTTER – FÖDD 1858

Augusta Abrahamdotter (21) flyttade till Ramundeboda år 1879. Hon var anställd vid Röfors Bruk ett år och flyttade därefter hem till Nyborg och stannade där i fem år.

1885 reste Augusta till Närke på riktigt. Hennes mål var Snavlunda:



Här – på den moderna kartan – ser vi metropoler som Finnerödja, Laxå, Askersund och Snavlunda, med en plutt uppe i högra hörnet.

På den här bilden, med fem rader från en husförhörssida, i Tiveds rote av Snavlunda socken, 1881 – 1885, kan en berättelse utläsas:

Personens namn, stånd, embete, yrke och näringsföretag (bäckstugu-, inhyses- och fattighjous), nationalitet (om främmande), lyten (svagsinta, blinda, döfstumma).	Födelse-			Äktenskap		Inflyttad		Död
	år	mån. och dag.	ort. (Socken i Län, Stad).	Gift.	Einkl. eller Enka.	från (Socken i Län, Stad el. pag. i Husförhårens-böcker.)	År månad dag.	
<i>Solberga 13. All. Präste</i> <i>u. H. Lassåna</i>								
Mr. Erik Johan Andersson	51	14 9	Retarne	65 79	2		78	
M. Maria Charl. Spennare	45	5 2	ib.		2		79	29/10 83
S. Gustaf Hjalmar	70	27 7	Örebro					
Alma	79	24 10						
M. Augusta Abrahamsdotter	58	26 9	Finnerödja	65 85	1	Finnerödja	85 1	

Erik Johan Andersson (28) gifte sig år 1879 med Maria Charlotta Spennare (34). De fick en son, Gustaf Hjalmar år 1876, då de (i varje fall modern) befann sig i Örebro. Tre år senare fick de dottern Alma. År 1883 avled Maria Charlotta (38) och efterlämnade änklungen Erik Johan (32) och de två barnen, 7 och 4 år. Så fick barnen en ny mamma 1885. Hon hette Augusta Abrahamsdotter och kom till Solberga från Nyborg i Finnerödja socken. Några frågor på det?

(EN PARENTES)

Snavlunda									
Personens namn, stånd, embete, yrke och näringsföretag (bäckstugu-, inhyses- och fattighjous), nationalitet (om främmande), lyten (svagsinta, blinda, döfstumma).	Födelse-			Äktenskap		Inflyttad		Död	
	år	mån. och dag.	ort. (Socken i Län, Stad).	Gift.	Einkl. eller Enka.	från (Socken i Län, Stad el. pag. i Husförhårens-böcker.)	År månad dag.		
<i>Handstil</i>									
Kyrkoherd Karl Fredrik Westman	17	23 3	Sosa	43 83	1			15/8 88	
M. Eva Gustava Lindmark	23	22 3	Hålsberg		1			16/6 87	
Agnes Fredrika	48	23 3	Solberg		1				
Edla Olivia	52	30 3	Stråklunge		1				
Eva Maria	57	24 3	ib.		1				
M. Kristina Elisabet Löfdahl <i>född Sodenstjärna</i>	25	24 4	Korslång	65 85	1	Finnerödja	88 2		

Han var en mästare i handstil, kyrkoherde Karl Fredrik Westman i Snavlunda. Hans sista två år blev dramatiska: fjärde augusti 1887 avled prästfrun, Eva Gustava Lindmark (64). Han gifte sig igen, året efter, med Kristina Elisabet Löfdahl (född Sodenstjärna) och så avled han själv fem veckor senare. Några frågor på det då?

Jag vill vara tydlig med att det var kyrkoherdens handstil som föranledde parenteserna.

Åter till Solberga: Erik Johan och Augusta fick döttrarna Hanna Amanda (1886), Wendla Maria (1895) och Elsa Augusta (1897).

Jag är rätt säker på att det finns ett vykort, med foto på Wendla. Det blir att leta.

Föräldrarna och de hemmavarande barnen flyttade till Pelltorp i samma socken på 1910- talet och till Ekeby socken tidigt på 1930- talet.

Jag hittade vykortet (som säkert skickades i ett brev, eftersom det inte är frankerat):



Ett varmt
tack för senaste
Lisa Wänla i Solbärga
samt en flicka
från Velltorp

En ung människa har skrivit detta.

Det kan inte vara en tillfällighet med en Vendela (Wänla) från Solberga (Solbärga). Vendela var född 1895, som vi sett. Säg att Vendela och hennes syster (troligen) var femton- sjutton år när fotot togs. Då skickades brevet till Barrud runt 1910. Något Velltorp ser jag inte i Snavlunda. Hon menade kanske Pelltorp.



Visst är det fint – fotot från Wänla.

EMMA ABRAHAMSDOTTER – FÖDD 1862

Emma Abrahamsson (21) gifte sig på sommaren 1884 med Anders Petter Pettersson (24) från Tived och de var därefter bosatta i Nyborg. Deras barn: Carl Johan Birger (1885), Elin Sofia (1888), Oskar Manfred (1897) och Elsa Matilda (1900).

Som i de andra familjerna, flyttade sönerna och döttrarna någonstans – inom socknen eller utom – men Oskar Manfred stannade. Han (39) gifte sig år 1936 med en dam från Frykerud i Värmland, Karin Maria Jansson (30) och de fick kanske några barn. Jag vet inte och behöver inte veta.



LOVISA OCH JAN I SLOTTSBOL

Lovisa Jonsdotter (32) gifte sig med Jan Svensson (37) i Slottsbol den 28 december 1859. Hon hade kommit till Olof Olsson och Stina Svendsdotter i Slottsbol 1848 och varit deras piga i fem år, innan hon fått samma tjänst hos Sven Persson och Anna L (1853). Det var en son i den familjen (Jan) hon äktade strax före årsskiftet 1859/ 60. Sven Persson var barnfödd i Slottsbol medan det är oklart (glapp i födelseboken) var Stina kom ifrån. De vistades i Undenäs socken när sonen Jan föddes (1821).



Den här födelsenotisen i kyrkboken är praktfull. Nyfödda Inga Petersdotter får förlåta, men här är det Lovisa Jonsdotter som ska vara i fokus. Lägga märke till födelseåret.

1827

Här efter skrevs hennes födelseår 1826 och det var ju inte bra. Vi får se hur gammal hon var i verkligheten och i kyrkboken framöver.

Jan och Lovisa fick två söner, Per Johan (1860) och Gustaf (1867).

1	Jan Svensson	31 3/4	Undenäs
2	Lovisa Jonsdotter	36 3/4	Finnsjö
3	Per Johan	60 3/4	18
4	Gustaf	67 3/4	18

Lovisa Jonsdotter (60) avled i mars 1887. Jan Svensson levde till år 1900.

6 . 11 | Lovisa Jonsdotter, hustru till Jan | 61 | 1887 | 1887

Lovisa avliden. Vi vet ju att den åldern är fel, förutsatt att födelseboken är korrekt.

SLOTTSBOL OCH HÖGSÅSEN ÅR 2020



Högsåsen





JOHANNES OCH STINA LOVISA I SLOTTSBOL

Johannes Jonsson gifte sig med Stina Lovisa Andersdotter den 28 december år 1861 och de var bosatta i Barrud ett drygt år, varefter de flyttade till Slottsbol och tog över det ställe, där Stina Lovisa var uppväxt, Hennes föräldrar var Anders Olofsson och Stina Eriksdotter. De hade fem döttrar och en son. Stina Lovisa var näst äldst i den barnaskaran.

Anmärkning:

När Johannes och Stina Lovisa flyttade från Barrud till Slottsbol, bytte de ställe med Gustava Jonsdotter och Carl Gustaf Carlsson. Johannes och Gustavas mor, Maria Olofsdotter Moberg, bodde hos Johannes i början av 1860- talet.

Johannes Johanson	30	$\frac{25}{2}$	Finnerödja
H. Stina Lovisa Andersdotter	35	$\frac{10}{4}$	ibn
L. Herrman	64	$\frac{24}{3}$	ibn
A. Emma	67	$\frac{26}{4}$	ibn
A. Ida Lovisa	71	$\frac{11}{7}$	ibn
J. Gustaf Emil	76	$\frac{35}{5}$	ibn

Så här såg familjen ut år 1880.

Johannes kallas Johnsson (med h), som vore han amerikan och äldste sonen kallas Herrman (med två r).

Två söner och två döttrar men Gustaf Emil kommer att avlida 1893 i sitt sextonde levnadsår.

Morfars bror, Per Adolf Carlsson, pratade ofta om sin morbror, *Johannes Jons i Slässbol*. Mera sällan nämnde han Stina Lovisa, fast det gjorde han kanske. Jag kan ju ha glömt, Johannes Jons levde i alla fall till år 1907. Det var det året som morfar och mormor gifte sig och Per Adolf flyttade till Minnesota, i United States of America. (Han kom tillbaka året efter). Stina Lovisa levde till 1917.

HERMAN JONSSON – FÖDD 1864

Äldste sonen Herman Jonsson (37) gifte sig år 1901 med Emma Sofia Olofsdotter (25). Han började även att kalla sig Hedborg, vad det nu skulle vara bra för. Herman och Sofia fortsatte att bruka gården fram till 1922. Nils Rikard Jansson Södergren och Gerda Alfrida Johansson tog då över. Det verkar som att Herman och Emma Sofia bodde kvar på stället ett tag.

Så var det: Herman Jonsson avled på fädernestället år 1931 – utan någon arvinge - och Emma Sofia flyttade till Allmänningarud 1936.

EMMA JONSDOTTER – FÖDD 1867

Tjugo år (knappt) ung lämnade Emma Jonsdotter hemmet och flyttade till Karlstad. Där väntade hennes nyblivne make på henne: (knappt) tjugotreåriga Gustaf Reinhold Sundström, gjutare vid Karlstads Mekaniska Verkstad (KMV).

Hans meritlista från ett öppet släktträd (My Heritage):

Född: 7 april 1864 i Finnerödja socken. Föräldrar: Karl Gustaf Sundström och Gustava Jonsdotter, Maka: Emma Johansdotter (gifta i april 1887). Hemvist Karlstad – senare Karlskoga.

Deras barn: Emma Ragnhild, Ester Kristina, Naëmi, Rut Edit, Oskar Gerhard, Knut Gustaf Artur och Gunnar Olof.

Jag får stämma av de där uppgifterna i en *riktig* församlingsbok på nästa sida.

Ida Lovisa Jobsdotter (27) gifte sig med Per Gustaf Jansson (39) i Barrud. Han var äldst i en familj med många barn och djupa rötter i Barrud.

PER GUSTAF JANSSONS FAMILJ 1908

Föräldrar	Barn	Född år	Socken / Plats	Kommentar
Per Gustaf Jansson		1859	Barrud	Gifta 1898
Ida Lovisa Jonsdotter		1871	Slottsbol	
	Erik Gustaf Albin	1899	Barrud	
	Karl Harris Walentin	1900	Barrud	
	Nils Ragnar Herbert	1902	Barrud	
	Ester Maria	1905	Barrud	
	Johan Linus	1908	Barrud	Inte döpt

Vi ser en familj, ägare till 1/5 av hemmanets Barrud marker, som bestämde sig för att flytta från Barrud detta år (1908) - - vart då? Jo, till Karlskoga – av alla ställen. Vi vet ju att Ida Lovisas syster Emma och svåger, Gustaf Reinhold Sundström bor där. Har det någon betydelse? Jag vet inte. Karlskoga var vid den tiden långt ifrån någon stad – inte ens köping, tror jag. Men en socken var Karlskoga.

Stora Strömtorp, Karlskoga 1/12 mantal 1920:

1	Jansson Per Gustaf	Bgm.	59	$\frac{28}{8}$	Hemman Slottsbol	1908 ¹⁵ 70
2	h Jansson Ida Lovisa		71	$\frac{11}{7}$	"	"
3	s Erik Gustaf Albin		99	$\frac{20}{10}$	"	"
4	s Karl Harris Walentin		00	$\frac{3}{12}$	"	"
5	s Nils Ragnar Herbert		02	$\frac{1}{10}$	"	"
6	s Ester Maria		05	$\frac{24}{1}$	"	"
7	s Johan Linus		08	$\frac{29}{2}$	"	"
8	s Sven Holger avse döpt		12	$\frac{22}{8}$	Jf.	"

Det blev ett sladdbarn: Sven Holger – först icke döpt, dock senare döpt.



Stora Strömtorp på den moderna kartan. Heja Degerfors.

Där lämnar jag familjen Jansson. Det var en överraskning för mig att finna morfars (och hans syskons) kusin Ida Lovisa Jonsdotter från Slottsbol boende i Barrud, som närmaste granne, i början av 1900- talet. Varför de flyttade från Barrud till Strömtorp förstår jag inte.

BILDER KARLSKOGA OCH BOFORS

Av en händelse (jag googlade) hittade jag en hembygdsbok om Karlskoga – hundra års utveckling – författad av Algot Holmström. Det finns många helt oemotståndliga bilder där. Här följer ett urval, med bokens bildtexter. Jag har försett bilderna med lite färg.



Under 1800-talets senare del utförde konstnären Herman Södersten vid sommarbesök i hembygden några målningar, som realistiskt återger dåtida bebyggelse.



Karlskogas sjukhus av år 1901 inarbetar ett stort framsteg för sjukvården. Den tillade också en apparatusrikt utbyggd i samhällsbyggnaden.



År 1891–92 uppförde bröderna P. J. och E. G. Karlsson det första tegelhuset i Karlskoga kyrkby.



Häradsrätten samlad i Tinghuset var en respektingivande församling. Här möttes emellertid även bygdens folk länge till stämmor av olika slag liksom till möten i det politiska agitationsarbetet.



Tillkomsten av Folkets hus år 1903 var ett tecken på att arbetarebevälsen slagit rot som en ny faktor i samhällslivet.



Den omfattande verksamheten krävde ett brokigt utrymme av andra dimensioner än det utrymme som tidigare byggades. Byggnaden blev sedermera tjänstemannabostäder.



Bofors samlingshus, uppfört 1908, blev brukets bidrag till samlingslivet. Det förlades ofta konserter, föreläsningar och även fester. Dessutom fanns gymnastiksal i byggnaden.



Handlanden Johan Dahlin drev trafik på Möckeln för såväl gods- som personbefordran. Ångbåten Carl IX var mycket populär i samhället.



Säkrutan efter framtagning av de gamla måltongarna.



Under visspopstans, som närmast gällde testångens beskaftighet, tillkom 1918 Folkets park på Kärlåren. I en dal skapades en friluftsscen, som blev flitigt använt för teater och konserter.



Ekmanabacken blev tidigt ett viktigt affärs- och grönområdeslik. Omsätningen här betedde de styrande många bekymmer bl a på grund av nivåförhållandena och avloppspöblemmen.



Björkborns herrgård var Alfred Nobels bostad under vistelsen vid Ilbofors. Att den också slutligen blev familjens och hans rätta mastståtkvartstuguet fick betydelse för kommunen men framför allt för regeringen av hans donationer.



Samhällets hyrbilar samlade på Torget framför brandstationen och taxicentralen.

Förstora – och bildtexterna blir läsbara,



En av kyrkoreparation företogs 1946—47. Då skedde många av de förbättringar, som påpekats på 1930-talet. Bl a framtogs de gamla målningarna i koret.



Att torgets norra sida länge behöll sin lantliga karaktär bör uppskattas av senare tiders ortsbör. Här fanns ledig plats för Stadshuset och annan centrumbebyggelse.



Järnvägsstationen kom till vid sekelskiftet efter ekonomiska insatser av ett privat konsortium



Bron över Svartälven vid Immetorp, byggd 1931, var ett för tiden stort arbete. Dess placering medförde dessutom en radikal flyttning och rätning av landsvägen. Vägstyrelsens effektive ordförande Gust Jansson och dess först anställda vägmästare Arvid Krull poserar.

Min favoritbild: handlaren och hans ångbåt på Möckeln.

GUSTAVA OCH CARL GUSTAF I BARRUD

Det blir inget nytt om lillasystern Gustava i denna sammanställning. Det finns både detaljrika dokumentationer och översiktliga filmer om hennes och Carl Gustaf Carlssons liv i www.mosseobladet.se. Den här filmen - *Hemma i Barrud* - innehåller alla fakta, om någon vill förkovra sig i ämnet: <https://youtu.be/uRtriTBJI9M>.



Carlssönernas Barrud vid mitten av 1800- talet (laga skiftet).



Carlssönernas omkring år 1880 (häradsekonomisk karta).



Vackert och vilt. Vilt och vackert.

Nu är det slut för den här gången.

Mariestad 2021-05-04 / Alf