

RAMSNÄS VID UNDEN



MED OMNEJD

Alf Gunnarson

MMXXI

DEL ETT:
(CA) 1600 - 1800

INNEHÅLL

FÖRORD

RAMSNÄS FANNS PÅ
1600- TALETS KARTOR

CONSTANTIA ERIKSDOTTER

OLJEMÅLADE TAPETER

RAMSNÄS ÅR 1799

RAMSNÄS MED
OMNEJD ÅR 1800

RAMSNÄS

SVENSTORP 1/8 MANTAL

WILBERGSTORP 1/8 MANTAL

BREMON 1/8 MANTAL

LILLA BREMON

HASSLEFALLET

BREVIKEN 1/8 MANTAL

NÄSET

KROKÖN

RYTTAREBOSTÄLET NR 1

BLÄCKMON

HAGEN

HARTSVIKEN / RÄVFJELL

AVSLUTNING

FÖRORD

Ramsnäs ligger vid sjön Unden. Vill man ta sig dit landvägen så går det bra, men man får ta samma väg tillbaka eftersom vägen tar slut där ute. Jag har bara satt mina fötter på Ramsnäs gårdsplan en enda gång och det var sådär sjuttio år sedan.

Den här berättelsen tar sats i boken om Finländarnas omflyttning, från Sveriges östra rikshalva till den västra, för fyra- fem hundra år sedan. Läs och lär det här:

<i>Ramsnäs</i>	Tord/Tohl/Tore/Töres	1581–1617
1348	Jöns	1603–11
140 möh	Erik	1613–42
	Eskil	1626
	Chrisman, hustru Elin Olofsdotter	1625–26
	Olof Helgesson, knekt, hustru	1625–29
	Simon	1625–38
	Jonas Simonsson	1637
	Olof, hustru Elin	1640–42

Ramsnäs var ett av de först upptagna hemmanen i Tivedens ödemarker vid norra stranden av Unden. År 1540 lydde detta enligt jordeboken under Riseberga kloster. Åren 1572–74 var det anslaget länsman Nils Bram i Hova. Från år 1602 utgjorde det Henrik Frankelins och senare sonen Carls donerade frälse och från 1625 den sistnämndes sätesgård.

Hemmanet undgick i huvudsak det ödesmål, som drabbade många andra gårdar i anslutning till sekelskiftet 1600. Bidragande härtil var väl främst dess varma och växtvänliga sydvästläge vid Unden, avskildhet, när dödens lie pesten gick över bygden samt ett givande fiske.

Ägarna Frankelin och i följande led Lenck hade via Henrik Frankelins hustru Constantia Eriksdotter finneanor. Livet i Finland var vid sekelskiftet hårt. Invandrarna bestod dock inte bara av svedjande skogsfinnar, goda skyttar och fiskare utan innehöll även yrkesmän av skilda kategorier, som frälsets företrädare hade intresse av att engagera vid uppbyggnad av sina säterier. Att många finnar anställdes vid Frankelin/Lencks Bocksjö, Sannerud, Ramsnäs, Barrud, Åsebol och Valaholm med flera hemman är föga förvånande.

Eskil och Simon bör ha varit finnar. Den senare gick i löfte för skytten Bengt Olofsson i Paradis, vilken var en av rövarna vid Skansen på Tivägen år 1634. Töres roll är oklar, men namnet Töres/-Tore/Tord/Tohl förekom relativt ofta bland finnar.

Chrisman har inte påträffats i längderna. År 1626 klagade dock Elin Olofsdotter i Ramsnäs inför tings-



Foto: C G Alm 1930. Byggår 1700-talet.

rätten i Hova, att hennes man "Chrigsmann" var bortkommen den 20 november 1625, och att Bengt i Bjärke och Olof Helgesson i Ramsnäs hade någon kunskap om detta. Det framkom då, att i samband med notfiske i sjön Unden efter siklöja hade Bengt i Bjärke och länsman Jon i Hova lejt Chrisman och Olof Helgesson som hjälp vid fisket. Lars Michelsson i Högsåsen och Jon Persson hade sedan funnit Chrismans båt vid stranden. Även Mathis i Håhult, som hade sin bod i anslutning till föregående, gjorde liknande berättelse, men någon klarhet i målet fick man inte.

Chrisman kan ha varit gift knekt, son eller dräng till någon av de skatteskyldiga på Ramsnäs. Han kan också ha varit nybyggare vid något av de vid detta tillfälle oskattlagda och oredovisade torpen under Carl Frankelins nya sätesgård.

Ur *Finsk invandring till Tiveden med omnejd* (Bertil I. W. Kjelldorff 2005).

Jag har en dator i knät och *Finnerödjaboken* till hands. Några knapptryckningar bort finns *Riksarkivet* och *Lantmäteriet* och kanske finns det någon ytterligare källa på *Nätet* att ösa ur.

Jag kommer att använda den häradsekonomiska kartan (från omkring år 1880) även där det handlar om sekelskiftet 1700/ 1800- talet, eftersom den är så tydlig. Man ska då minnas att det var betydligt mindre uppodlad mark, men ställena på kartan ligger där de alltid legat. Montaget på försättsbladet är även med den kartan som underlag.

/ Alf

RAMSNÄS FANNS PÅ 1600- TALET KARTOR



Länskarta från år 1655.



Landskapskarta. Sent 1600- tal.

CONSTANTIA ERIKSDOTTER



GUSTAF NEANDER

Constantia Eriksdotter. En konungadotter i Tivedsbygden.

*F*IRING VASAKONUNGEN ERIK XIV skimrar romantikens glorian ljusare och varmare än kring någon annan svensk kunglig eller furstlig person. Det är hans kärlek till Karin Månsdotter, som främst är grunden till detta. Konung Erik och liten Karin äro kära motiv både för den enkla folkvisan och den konstnärliga dikten. I folkfantasierna ha de alltid ägt och komma väl alltid att äga ett hedersnamn.

Vilket fint språk han skrev, Gustaf Neander. Det är skimmer av poesi i hans prosa samtidigt som texten är rättfram, klar och tydlig. Vi anar en sann rojalist som höll i pennan och det faktum att en kungadotter, om än utom äktenskapet, hade bott i Tiveden, fascinerade honom. Jag ska läsa hans kapitel om Constantia och hennes familj och - med ett fåtal egna ord och några klipp - sammanfatta innehållet.

För mig har Erik XIV:s åtta år på den svenska tronen inte framstått som så glansfulla, även om Erik – det bör ha varit omkring år 1560, tänker jag – friade till Elisabeth I i England. Där fick han emellertid nobben och sedan testade han ett par andra alternativ nere på kontinenten, med samma negativa resultat och så gifte han sig med unga Karin Månsdotter. Vidare var han i fejd med sina bröder och blev lite snurrig under kungakronan och slutade sina dagar som sin brors fånge. Någon krigarkung var han inte, men han var såklart med på ett hörn under det så kallade *nordiska sjuårskriget* under 1560-talet. Där slogs man bland annat om Älvsborgs fästning. Danmark var fienden, det behöver man knappt säga. Det var alltid Danmark vid den tiden, i alla fall när Ryssland hade annat för sig.



Älvsborgs fästning, Sveriges port mot Västerhavet,

Sådan där historia fick man lära sig i svenska skolor på 1940- och 50-talet, vilket man ville eller inte. Nu ska vi ägna oss åt lokal historia i Tiveden med omnejd. Läraren heter Gustaf Neander.

Erik XIV var en furste och furstliga förmåner inbegrep rättigheten att ha frillor, tillfälliga eller mera stadigvarande. Den frilla som har betydelse för den här berättelsen hette Agda Persdotter och hon födde tre döttrar, med kung Erik som pappa.

Namn	Födelseår	Födelseort	Notering
Erik Johansson Vasa	Ca 1470	-	Far
Cecilia Månsdotter af Eka	Ca 1470	-	Mor
	Gustav	1496	Orkesta
Gustav Eriksson Vasa	1496	Orkesta	Son
			Kung
Katarina	1513	Sachsen Lauenburg	Drottning
	Erik	1533	Stockholm
			Prins
Erik	1533	Stockholm	Prins / Kung
Agda Persdotter	Ca 1535	-	Frilla
	Virginia	1559	Stockholm
	Constantia	1560	Stockholm
	Lukretia	1564	Söderköping
			Uå dotter

Virginia och Constantia föddes medan Erik var arvprins till Gustav Vasas krona och Lukretia när han blivit kung.

Agda Persdotters far var en förmögen Stockholmare, av finsk härkomst, som hette Per Klementsson och kallades *Peder i Porten* (till S:t Nicolai kyrkan) gifte sig år 1561 med kung Eriks kammarjunkare, Joakim Fleming. Denne avled redan 1563 och därefter hade kung Erik och änkan Agda P: dr. en ny förbindelse som gav Virginia och Constantia lillasystern Lukretia, som fick leva bara åtta år.

Den man, hon fick, var helt säkert ingen ointressant vardagsmänniska. Han hette som nämnts Henrik Frankelin, uppgives ha varit av engelsk börd och kommit till Sverige såsom något slags ambassadör. För sin lärdom och språkkunnighet blev han antagen till kammarjunkare hos hertig Karl. Han sändes av hertigen bl. a. till Konstantinopel, som han minst två gånger förut besökt, för att uppköpa hästar. Av hans s. k. minnesbok, som omkring 1935 utbjöds i ett stockholmsantikvariat, framgick, att han var en vida berest man. Genom denna bok kunde man i viss mån följa hans spår i världen. Åren 1583—1586 vistades han i Wien, 1584 var han tillika i Warszawa och år 1587 i Posen. Åren 1588 och 1589 besökte han Konstantinopel, 1587 även Jassy i Rumänien och Lemberg, 1588 också Krakau, 1589 Danzig och Grodno (i Litauen i ett svenskt krigsläger?). 1590 kom han till Nyköping och Stockholm men var därjämte samma år i Lemberg och Warszawa.

Constantias farbroder, hertig Karl, hos vilken Henrik Frankelin påtagligen stod högt i gunst, var angelägen om att tillförsäkra Constantia en furstlig hemgift, då hon trädde i äktenskap. Han vände sig i skrivelser, daterade Nyköping den 12 mars 1594, både till konung Sigismund och rådet med livliga rekommendationer för det nygifta paret att erhålla »någon del till hjälp och uppehälle». Han vitsordar i dessa brev, att Constantia »sig icke annars än ärligen och väl haver förhållit», samt att Frankelin »troligen låtit sig bruka både hos oss och eljest och tillbudit sig än här efter göra detsamma, efter sin yttersta förmåga».

Hertig Karls vädjan till konung Sigismund och rådet möttes av det svaret, att konungen önskade veta, vad hertigen för sin del ämnade giva de nygifta. Hertigen visade sig mycket frikostig och konungen stod icke efter. Fru Constantia och hennes man erhöles från båda hållen frikostiga donationer och stora förläningar, som bildade vidsträckt egendomscomplex, huvudsakligen belägna: dels i Norra Västergötland, mellan sjöarna Uden och Vättern, och dels i Östergötland. Såsom ytterligare belöning utnämndes Frankelin till häradshövding i Hanekinds härad i Östergötland, en givande befattning, som han troligen enligt tidens sedvänja skötte genom en s. k. lagläsare.

Av sparsamhetsskäl (på eget arbete) blir det ett par klipp ur Finnerödjaboken.

Texten härintill inleds med: *År 1594 ingick hon giftermål med en man som hette Henrik Frankelin Hon var då 34 år.*

Han var född omkring år 1565 och då är det lätt att räkna ut att han var någorlunda jämnårig med Constantia, om än något yngre.

Gustaf Neander beskriver här hur vittberest Henrik F. var och vidare, hur Hertig Karl, kung Sigismund och rådet tävlade med varandra om bröllopsgåvornas omfattning och det gynnade såklart det nygifta paret – i alla fall om de hade habegär – för de fick gårdar och byar och hela socknar att förvalta och bli försörjda av,

Förläningarna låg i norra Västergötland och Östergötland och som ett nav i deras eget lilla rike hade de gården Freberga (vid Vätterns östra strand) och så hade de Bocksjö i Udenäs socken, där de tidvis vistades. Frans Timéns teckning (sidan 6) visar hur han trodde att det kunde ha sett ut i Bocksjö.

Constantia Eriksdotter erhöill:

1) av konung Sigismund:

- a. i hemgift 1000 daler att utgå av kyrkotiondet av Elvestads och Fornåsa socknar i Bobergs härad, Östergötlands län, till dess hon vore därav till fullo betald. (Öppet brev daterat Elvsnabben den 10 juli 1594.)
- b. i förläning »till evärliderlig ägo» följande nio gårdar: Malöga, Hvistad (två gårdar), Rånnum, Harum, Aretorp, Hellesjö, Ryr och Rörstorp i Väne härad, Tunhems och Gärdshems socknar i Älvsborgs län (förläningsbrev daterat Elvsnabben den 10 juli 1594).

2) av hertig Karl:

- a. till husgeråd och bohag, tre läster osmundsjärn enl. brev till Söfrin Götheson, daterat Stockholm den 13 september 1594. — En läst osmundsjärn värderades 1566 till 100 daler = 402 kronor (1878).
- b. i förläning följande 14 gårdar »till evärlidelig ägo under rätt frälse och frälsemannarätt» för henne och efterkommande med skyldighet att söka konfirmation å donationen av efterföljande furstar och regenter, enl. förläningsbrev daterat Stockholm den 24 mars 1595: Bocksjöholm, Hånefjäll, Hult, Igelstad (2 gårdar), Fräckestad, Häggeboda, Undenebotten, Baggebolet, Galtebolet, Skallebolet, Samnerud och Kungsbacken i Udenäs socken samt Träcket i Fredsbergs socken, alla i Vadsbo härad av Skaraborgs län.

Henrik Frankelin erhöill:

- 1) av hertig Karl genom brev, daterat den 29 november 1602 följande gårdar: Ramsnäs, Barrud, Åsebol i Hova socken, Överby, Selsenby, Bölet, Skeppshult, Önsbolet, Hundsbölet, Hovet, Havsön och Kyrkogårdsön i Udenäs socken, samtliga i Vadsbo härad, Skaraborgs län.
- 2) av konung Karl IX genom brev daterat den 14 december 1605 i förläning under Norrköpings besluts villkor följande 12 gårdar: Polackshemmet, Sjöbacka (2 gårdar), Råby (med kvarn och ålfiske), Stagstorp, Norrby, Säby, Nybble, Bullarp, Freberga (3 gårdar), Odinsfors och torpet Stubbenäs, samtliga i Gullbergs härad i Östergötland.

Guld och gröna skogar.

År 1610, alltså vid 50 års ålder, blev fru Constantia Eriksdotter änka. Hennes man Henrik Frankelin avled då och vart begravnen i Udenäs kyrka. Constantia levde sedan som änka i omkring 40 år och torde under denna tid, åtminstone på äldre dagar, mest varit bosatt på Odinsfors, som var huvudgården bland östgötä-förläningarna.

Hon fick genom ett kungligt brev av den 29 maj 1612 de i Östergötland till mannen donerade gårdarna såsom förläning på livstid. De åt henne själv done-rade gårdarna i Västergötland torde hon vid samma tid ha överlämnat till barnen.

Gustaf Neander och hans familj älskade Näset, som längre tillbaka var en del av Ramsnäs. Han var en obestridlig vän av lokal historia. Att det trampat en kungadotter i Tiveden och kanske på det näs i Uden, där han själv upplevde frihet och fritt tänkande, var för honom en stor sak, som han ville hylla och det gjorde han med besked i det där kapitlet uti Finnerödjaboken.

Här har vi sett lite av hans berättelse och jag upprepar: det är en fröjd att läsa Gustaf Neanders personliga skildringar av sådant som han gillade.

Men det här var en utvikning. Nu ska vi ägna oss helhjärtat åt Ramsnäs.

OLJEMÅLADE TAPETER



I rida illa molfjaret släkt bevaras på Nordiska museet en serie oljemålade tapetter, som från 1700-talet mitt till 1800-talet mitt ha prytt storstapen och rustkammaren på Rosendals präst. Motiven äro änneländska, här ses en två män med en leopard (?). Foto Nordiska museet.

Ur Finnerödjaboken.



RAMSNÄS ÅR 1799



År 1799 den 14 October infant sig Understebrvad Commissionen Lanett, mätare på Nationell Ramsnäs, uti Skaraborgs Län, Värdstbo Härad och Dins, norrläsa Socken, för att enligt Kungens Rescripten Befallningshafverandes Förordnande, upgå Rågängarna mellan deå Sjor å ena, och Laxå Resognitens, Skog, Krons Allmänningens Tjfwedern, samt Herrskapet Druntoruds Ågar, å andra sidan. Mätare utstades: jämte Nämndemännens Petter Jansson Nyberg och Jare Jansson i Höglid, Ägaren af Ramsnäs Byggerrättaren Lars Jacobsen; samt för Druntorud, tillhörigt Herr Druks Sätren Arvids Jore. Svoren där stades Lars Jansson, Å Konge Majjt: de Kronans wägnar i äffende på Krons Allmänningen, war ingeni, churu i laga tid requirerad. Ej heller war någon som svarade för Laxå Bruks Skog.



Här handlade det om att bestämma rågången i väster. Den östra gränsen, mot Laxå Bruks skog, var enklare. Där utgjorde Hartsvikebäcken en naturlig gräns.



Hasslefallet ligger högt där uppe i norr. Kartbilden ser ut lite som Värmland.

RAMSNÄS MED OMNEJD ÅR 1800



Från Finnerödjaboken.

RAMSNÄS

Ramsnäs 1/2 mt:						
Uggamäst M. Lars Jacobson	Nysund	1744	x	+	+	+ 1786 Nysund
M. Ulrika Carlso	Nysund	1749	x	+	+	G°
Jon Carl	ibm	1745	x	+	+	G° 1786 Carlstad
6 Doll. Elisabet	ibm	1777	x	+	+	G°
Son Jacob	ibm	1785	L			G°

Ägarfamiljen (alla fem) kom till Ramsnäs från Nysund år 1786. Sonen Carl flyttade till Carlstad © 1795 men kom tillbaka före sekelskiftet.

Lars Jacobssons mor, Maria Hansdotter (född 1719 i Nysund) bodde hos familjen i Ramsnäs.

Det var många pigor och drängar. Bland dessa (med fullständiga data): Jan Ersson (född 1760 i Undenäs), Hans Hansson (född 1779 i Finnerödja), Anders Andersson (född 1774 i Undenäs) och Stina Jansdotter (född 1778 i Finnerödja).

SVENSTORP 1/8 MANTAL



Namn	Födelseår	Födelseort	Notering
Jacob Davidsson	1749	Finnerödja	Husbonde
Britta Börjesdotter	1755	Finnerödja	Husfru
Anna Cathrina	1786	Finnerödja	Dotter
Greta	1787	Finnerödja	Dotter
Jacob	1790	Finnerödja	Son
Anders	1793	Finnerödja	Son
David	1795	Finnerödja	Son
Britta	1800	Finnerödja	Dotter

Bland tjänstefolket: Peter Jansson (född 1774 i Finnerödja), Eric Hansson (född 1779 i Finnerödja och Maja Magnidotter (född 1775 i Hova).

VILLBERGSTORP 1/8 MANTAL



Namn	Födelseår	Födelseort	Notering
Elin Olofsdotter	1739	Udenäs	Änka
Jonas	1765	Udenäs	Son
Petter	1770	Udenäs	Son
Britta	1773	Udenäs	Dotter
Erie	1776	Udenäs	Son
Sven	1779	Udenäs	Son

BREMON 1/8 MANTAL

Namn	Födelseår	Födelseort	Notering
Jan Andersson	1747	Finnerödja	Husbonde
Britta Olofsdotter	1751	Finnerödja	Husfru
Stina	1778	Finnerödja	Dotter
Maria Britta	1781	Finnerödja	Dotter
Johannes	1782	Finnerödja	Son
Olof	1785	Finnerödja	Son
Jacob	1787	Finnerödja	Son
Erie	1789	Finnerödja	Son
Anders Andersson	1767	Finnerödja	Dräng
Lars Larsson	1779	Udenäs	Dräng

LILLA BREMON

Namn	Födelseår	Födelseort	Notering
Olof Olofsson	1748	Rudskoga	Husbonde. Änkling *)
Stina	1781	Rudskoga	Dotter
Jacob	1787	Finnerödja	Son
Anna	1792	Finnerödja	Dotter
Cathrina Michaelsdotter	1766	Udenäs	*)
Ingeborg Olofsdotter	1715	Finnerödja	Änka. Inhyst
Sara Eliedotter	1763	Finnerödja	Hennes dotter, Inhyst

*) Mekan Annika Nilsdotter (född 1754) avled år 1795. Samma år kom Cathrina M.



Holmen Stora Hjälp, utanför Ramsnäs.

HASSLEFALLET



Som det såg ut 80 år senare på den häradseconomiska kartan.

Namn	Födelseår	Födelseort	Notering
Ingrid Nilsdotter	1736	Finnerödja	Änka
Nils Andersson	1764	Finnerödja	Son
Anders Jonsson	1767	Udenäs	Brukare
Maria Johansdotter	1770	Udenäs	Maka
Peter	1795	Udenäs	Son
Maria Andersdotter	1781	Finnerödja	Piga
Stina Olofsdotter	1771	Udenäs	Änka

Anmärkning: Vi har sett att många är komna från Udenäs och ska veta att Tiveds blivande socken tillhörde Udenäs. Det var nära till Tived, särskilt sjövägen..

BREVIKEN 1/8 MANTAL



Även här den häradseconomiska kartan – den tydligaste av alla kartor.



Det här är den information som finns om Breviken år 1800:

Inhysta pigan Kerstin Andersdotter (född i Finnerödja 1738).

Brukas under Ramsnäs, av: Lars Jonsson, makan Catrina Jonsdotter och dottern Anna,

Kanske en dräng som heter Olof NN- son och kanske en piga, Beata Olsdotter från Udenäs.

NÄSET



Namn	Födelseår	Födelseort	Notering
Carl Jansson	1765	Visnum	Husbonde
Maria Jansdotter	1769	Ramundeboda	Husfru
	Stina 1793	Finnerödja	Dotter
	Jan 1797	Finnerödja	Son
	Olle 1799	Finnerödja	Son
INHUSTA			
Jan Olofsson	1730	Finnerödja	Make
Cathrina Jönsdotter	1730	Åskersund	Maka
	Lena 1775	Finnerödja	Dotter

KROKÖN



Namn	Födelseår	Födelseort	Notering
Nils Nilsson	1737	Udenäs	Husbonde
Britta Jönsdotter	1737	Udenäs	Husfru
	Johannes 1786	Udenäs	Son
INHUSTA			
Petter Åsberg	1750	Hova	Make
Greta Olofsdotter	1752	Finnerödja	Maka
	Maria Greta 1780	Finnerödja	Dotter
	Cathrina Lotta 1785	Finnerödja	Dotter
	Anders 1790	Finnerödja	Son
	Greta 1794	Finnerödja	Dotter
Carl Andersson	1776	Finnerödja	Dräng
Anders Persson	1776	Udenäs	Dräng



Ramsnäs: bilder från 1900- talet (ur Finnerödjaboken).

RYTTAREBOSTÄLET NR 1

Namn	Födelseår	Födelseort	Notering
Jan Olofsson Ram	1760	Lexberg	Make
Annika Jönsdotter	1753	Hova	Maka
Olof	1786	Lexberg	Son
Johannes	1789	Finnerödja	Son
Lars	1792	Finnerödja	Son

De kom från Lexberg (med den stavningen) 1788.

BLÄCKMON



Namn	Födelseår	Födelseort	Notering
Lars Eriesson	1750	Finnerödja	Torpare
Kerstin Jansdotter	1752	Askersund	Maka
Margareta	1780	Finnerödja	Dotter. Till Ramsnäs 1795
Erie	1783	Finnerödja	Son
Johannes	1789	Finnerödja	Dotter

HAGEN

Hagen						
M. Lars Davidsson	Finner	1749	+	+		
M. Hina Svensson	Åsbro	1754	+	+	Labf.	
Son Jacob	ibm	27/4. 1789	+			
Dotter Anders	ibm	4/12. 1787				
Son Anders	ibm	7/8. 1789				
Dotter Hina	ibm	26/12. 1799				
J. David		98				

Som omväxling en bild direkt från husförhörboken.

HARTSVIKEN / RÄVFJELL



Namn	Födelseår	Födelseort	Notering
Anders Mårtensson	1771	Ramundeboda	Make
Catrina Hansdotter	1768	Finnerödja	Maka
Johannes	1798	Finnerödja	Son
Britta Catrina	1802	Finnerödja	Dotter
Johan Mårtensson	1774	Ramundeboda	Dräng
Abraham (?) Hansson	1775	Finnerödja	Dräng
Olof Olofsson	1734	Finnerödja	Husbonde. Änkeman
Greta	1759	Finnerödja	Dotter
Nils	1762	Finnerödja	Son
Stina	1766	Finnerödja	Dotter
Cathrina	1769	Finnerödja	Dotter

Anmärkning: Många luckor och allmänt svårtydd sida i husförhørsboken.



Bildtext (i Finneröfjaboken): *Ett vackert strandparti från Unden, med en hundraårig, torvtäckt fiskebod. Det får man hålla med om.*



Torpet Gullhögen (Från Finnerödjaboken).

AVSLUTNING



Jag gillar den där tapeten. Del två kommer att handla om Ramsnäs och trakten däromkring under artonhundratalet och en bit in på nittonhundratalet.

Mariestad 2021-08-22 / Alf